

'Kom en Zie'

Het doek valt. De feestdagen zijn voorbij,. Dit jaar overschaduwd door de Lock down, die nog voortduurt in het begonnen nieuwe jaar.

Zo lijkt het ook wel met de geboorte van Jezus. Engelen, herders, een kind in de kribbe. Twee aanbeddende oude mensen in de tempel. Dan valt het doek. Hoe gaat het nu verder? Even gaat het doek omhoog, wanneer Jezus 12 jaar is en meegaat naar de tempel. Dan valt het doek weer en is het 18 jaar stil. Jezus is 30 jaar, wanneer hij naar Johannes, de Doper gaat om zich te laten dopen.

De vroege kerk vierde geen kerstfeest maar het begin van Jezus optreden in het openbaar: het feest van de Epifanie, dat begint op de eerste zondag van januari. De apostel Johannes was een leerling van Johannes de Doper. Hij was ooggetuige van het optreden van Jezus. Hij en zijn broer Andreas hoorden Johannes zeggen: Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ze volgden Jezus, die zich omdraaide: wat zoeken jullie? Waar woont U? Kom en Zie. Dit moment zijn ze nooit vergeten. Ze bleven die dag bij Hem. Niet alleen die dag, maar drie jaar. Maar wat moeten wij mensen van de 21ste eeuw met zondag Epifanie?

Gerard Reve zegt in een gedicht: *Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?*

De realisering van het Koninkrijk lijkt steeds op de klippen te lopen. En met de pandemie, die al bijna een jaar duurt, wordt het alleen maar erger. Geweld in de wereld neemt toe.

Wordt het nog wel wat met dat Koninkrijk van God?

Wat moeten we dan vandaag met Epifanie?

Ook Johannes de Doper komt in een crisis als hij in de gevangenis zit: komt er nog wat van dat koninkrijk? Kom en zie', zegt Jezus en zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien.

Een engel zegt tegen de herders: De Messias is geboren. 'Kom en zie'!

De Heilige Geest zegt tegen Simeon en Anna in de tempel: Kom en Zie. Simeon en Anna zien een kind en zij geloven en zijn blij.,

Maar nu: januari 2021?

Wat betekent het Koninkrijk van God nu?

Jezus zegt tegen zijn discipelen: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. En wanneer Jezus afscheid neemt, zegt Hij eigenlijk: Blijf mijn Epifanie vieren. Dat bedoelt Jezus als Hij tot zijn discipelen zegt: Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie.

Jezus legt de proclamatie van zijn Koninkrijk in de handen van zijn volgelingen. In de handen van de kerk, in de handen van u en mij.

Epifanie confronteert ons met onszelf.

Wat laten wij, die zeggen te geloven, aan de wereld zien?

Wat brengen wij ervan terecht om Licht van de wereld te zijn. Nu in 2021?

Steeds weer zijn er struikelblokken in onszelf of in de ander. Hoe gaan we om met conflicten, met oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, met ruzie, met roddel. Willen we werken aan verzoening? Willen we vergeven en om vergeving vragen?

Wij voelen ons machteloos, hoe kunnen wij aan de opdracht van Jezus voldoen?

Jezus rustte zijn discipelen toe: Hij blies over hen heen en zei: ontvang de heilige Geest.

Wij mogen ons overgeven aan Hem en ons open stellen, zodat de Geest door ons kan werken. Dan zien we sporen van het Koninkrijk.

Kom en zie.: Christenen die zich inzetten voor de zwakken in de samenleving, die zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen, vrijwilligerswerk. Kleine sporen van

het koninkrijk. Onbeduidend voor de wereld, maar levensreddend voor de eenzame, die zich opgenomen voelt in de warmte van de gemeente van de Heer. Kom en zie. Paus Franciscus verwoordde het enkele jaren geleden zo:

Waarom zouden we alle heilige deuren van alle basilieken ter wereld openen als ons eigen hart gesloten blijft om lief te hebben, als onze handen niet kunnen geven, als onze huizen niet kunnen ontvangen en onze kerken niet kunnen opnemen en accepteren.

Leef Epifanie. Dat is: Laat uw licht schijnen voor de mensen.

Dr. M.G. de Vries – Smelt