

De kracht van de opstanding 'gewaa woddn'.

Vorig jaar, in de maanden voorafgaande aan Pasen, maakte ik een moeilijke tijd door.

Ik was in een bepaald opzicht op een dood punt aangekomen en wist niet hoe ik verder kon.

Ik was er zo slecht aan toe, dat ik tijdens de dienst van Goede Vrijdag mezelf een beetje kon identificeren met Jezus,

die onrecht was aangedaan en het met de dood moest bekopen.

Ik ervaaerde toen op een bijzondere manier dat Jezus en andere bijbelpersonen zo mijn leven in wandelden.

Dat was een bijzondere ervaring, die mij uiteindelijk ook verder bracht.

Op Paasmorgen hoorde ik Jezus tegen Maria zeggen: "Vrouw, waarom huil je".

En daarna riep hij haar heel persoonlijk bij haar naam, met als gevolg dat zij zich omdraaide,

haar rug toekeerde naar het donkere doodse graf en haar ogen ophief naar Jezus, de levende en opgestane/verrezen Heer.

En daarna kon ze weer verder. Dit verhaal raakt mij.

Soms moet je niet meer achter om kijken, maar naar voren, hoopvol naar de toekomst toe.

En zoals Maria persoonlijk geroepen werd bij haar naam, zo hoop ik dat wij ons allen persoonlijk aangesproken zullen voelen met Pasen.

De apostel Paulus zegt: "Al wat ik wens is Jezus te kennen en de kracht van zijn opstanding" (Fil.3:10).

Hij bedoelt hier niet zozeer een verstandelijk kennen mee, maar vooral een kennen waarbij ook je gevoel en ervaring betrokken zijn.

De twentse theoloog Anne van der Meiden (in 2021 overleden) vertelde eens dat het kennen wat hier bedoeld is in het twents het best

verduidelijkt wordt met het woord 'gewaa woddn'.

Hij vertelde dat, als hij vroeger zonder jas naar buiten ging en moeder riep: "jas aan!" en hij het niet deed,

dat ze dan zei: "Dow zös et nog wa gewaa woddn". Hij zou het nog wel merken.

Zo kan je dus ook over de kracht van de opstanding spreken.

Dan gaat het met Pasen ook niet alleen om iets wat in het verleden gebeurd zou zijn, maar vooral ook om iets wat vandaag nog impact kan

hebben, wat gevoeld en ervaren kan worden.

Zoals het mij vorig jaar over kwam, dat ik op een dood punt was aangekomen, zo zal dat velen vroeg of laat overkomen.

Een dood punt kan slaan op momenten, waarop je zo bent vastgelopen, dat je niet meer weet hoe je verder moet.

Het kan gebeuren bij het overlijden van een dierbare, het toeslaan van het noodlot, ziekte, burnout, relationele problemen etc.

Je zit bij de pakken neer en weet niet meer waar je de kracht en moed vandaan haalt om verder te gaan.

Hoe wenselijk is het dan om de kracht van de opstanding 'gewaa te woddn'!

We zullen iets van opstanding merken als wij bij tegenslag niet bij de pakken neer blijven zitten,

maar op een gegeven moment ook weer opstaan en met vertrouwen verder gaan.

We zullen iets van opstanding merken als niet de dood maar het leven, de levenslust en levenszin weer de overhand nemen.

We zullen iets van opstanding merken als het kwaad en onrecht met succes bestreden en overwonnen worden.

Zo kunnen wij de kracht van de opstanding ook in deze tijd en in ons persoonlijke leven 'gewaa woddn'.

Vrolijk, gezegend en zalig Pasen toegewenst!

Ds. Gonda Elzenga, predikant van de 'Kapel uit Liefde' te Lonneker.

Predikant Kapel uit Liefde Lonneker



Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is ds. Gonda Elzenga en sinds 1 januari 2023 ben ik als predikante verbonden aan de 'Kapel uit Liefde' en op deze wijze ook met Lonneker. Toen ik halverwege vorig jaar benaderd werd om ds. G.J.Lambers-Heerspink op te volgen heb ik van harte 'ja' gezegd. Lonneker komt op mij over als een mooie en gemoedelijke dorpsgemeenschap, een fijne plek om te wonen en werken. Ik woon zelf in Glanerbrug en overbrug de afstand het liefst op de fiets.

Naast mijn werk als predikante ben ik ook werkzaam als geestelijk verzorger/begeleider in zorgcentrum 'de Posten' in Enschede. De combinatie spreekt mij erg aan, omdat ik ook graag buiten de muren van de kerk iets wil betekenen voor mensen. Ik voer graag gesprekken over zingeving, levenswijsheden en levenskunst. Mocht u eens behoefte hebben aan contact resp. een gesprek, dan mag u mij bellen of mailen. (06-57541783; gondaelzenga@ziggo.nl)

Met vriendelijke groet, ds. Gonda Elzenga

